



KLAAR

met dat pesten

Petra Brekelmans (45) besloot haar dochter **Esra (15)** na twee jaar getreiter van school te halen. Ze is getrouwd met **Arthur (45)** en ook moeder van **Arlin (12)**.

Negeren "Misschien zijn we te beschermend geweest. We hebben voor de komst van Esra een tweeling verloren na 24 weken zwangerschap, dat tekent je toch. Esra was waarschijnlijk een gemakkelijk slachtoffer. Ze is lief en zachtvaardig en had geen merkkleding of iPhone. Het pesten begon in de brugklas. Kinderen traptten tegen haar fiets, scholden haar via WhatsApp uit en sloten haar buiten."

Omgekeerde wereld "Steeds vaker kregen we verontrustende signalen. Ze had buikpijn en hoofdpijn en trok zich meer en meer terug. We probeerden haar zelfvertrouwen te geven, maar dat lukte niet. Van haar school kregen we geen medewerking. Esra moest maar wat cursussen volgen om weerbaarder te worden. Alle schuld werd bij haar neergelegd!"

Terugslaan "Ik zag mijn kind verpieteren. Op de basisschool was ze altijd aan het zingen en dansen, nu was ze een stil, verdrietig meisje zonder vriendinnen. Eén keer moedigde ik haar aan één van de pesters aan te pakken. Toen ze dat deed, stond de moeder van dat meisje direct voor de deur! Ze had geen idee dat haar dochter Esra al jarenlang pestte."

De druppel "Op een dag kwam Esra huilend naar mij toe: 'Mama, ik wil niet meer. Ik wil van deze school af.' Toen was voor mij de maat vol. We hadden het al eerder voorgesteld, maar toen was ze er zelf nog niet aan toe. Een week later zat ze op een andere school."

Net op tijd "We hebben onze dochter terug. Ze zingt en danst weer. Ze heeft vriendinnen en draagt zonder problemen de kleren die zij wil. We hebben op tijd ingegrepen, anders had het haar eigenwaarde te veel aangetast. Het is zo'n lastige, kwetsbare leeftijd... Een betere beslissing hadden we niet kunnen nemen." ►

'Ze verpieterde onder mijn ogen'